



Peter Vermeulen (69), ingenieur-architect, stadsplanner en stuwende kracht van de burgerbeweging Ringland

## DE ZIN.

Vergezeld van een oude Hasselblad-camera reist Alexia Leysen van mens tot mens, op zoek naar ieders *comfort words*: woorden die kracht geven wanneer het leven moeilijk doet.

# “Power to the people”

“In mijn tienertijd trof de kracht in deze **Black Power**-slogan me. Tot vandaag sterkt die gedachte me om, zij aan zij met anderen, onze samenleving te helpen verbeteren. Als stedenbouwkundige heb ik me altijd willen inzetten om onze woongebieden leefbaarder te maken. Toen Antwerpen bijna twintig jaar geleden een mobiliteitsplan had dat de inwoners extra verkeershinder, slechte lucht en lawaai zou opleveren, raadpleegden twee burgerbewegingen het volk. Met bijna 80.000 tegenstemmen moest het bestuur zijn plannen herzien. Ik begon te dromen van een stad waarin we wél graag zouden leven: het verkeer overkapt en omgeleid, meer natuur, gezondere lucht, fijne fiets- en wan-

delpaden ... Stel je een jongetje voor in een hoog woonblok. Stel dat die op een dag niet aan een drukke baan zou wonen, maar aan een groot stuk groen dat veilig leidt naar een stadspark. Stel dat die nu beneden rustig kan voetballen met andere kinderen van de buurt. Dan verandert de wereld voor die jongen.”

“Het plan dat ik maakte, groeide uit tot Ringland. Het gaf me kippenvel toen bij de lancering een overvolle Roma zinderde van enthousiaste mensen die deze droom wilden helpen realiseren. Het is ongelooflijk hoeveel experts en vrijwilligers in diverse domeinen sindsdien hebben bijgedragen aan hun

stad van de toekomst. Het is hoopgevend hoe beleidsmakers openstaan voor deze dialoog. Natuurlijk is het vaak ook ontmoedigend complex, een jarenlang traject met veel obstakels. Gelukkig geeft het gevoel van samenwerking me steeds opnieuw energie. Ik word binnenkort 70 jaar. In het beste scenario kan het plan in 2035 werkelijkheid worden. Dan stel ik me een openingsfeest voor waarbij we samen door groene lanen van park naar park struinen en onze nieuwe stad ontdekken ... Hoe ik me als tachtigjarige zal voelen wanneer ik mijn kinderen, kleinkinderen en alle anderen daar zie genieten? *(krijgt even tranen in de ogen, glimlacht)* Vol-daan. Al die energie zal ergens toe hebben geleid.”